

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Waar het verlangen is naar de liefde, komt er liefde

“Probeer een leven te leven dat vol verlangen is en niet een leven dat zonder verlangen is - dit heeft men wel eens verkeerd begrepen. Men heeft geprobeerd het verlangen van de mens uit te schakelen om dan te zeggen dat hij liefdevol moest zijn, maar zonder verlangen. Neen, wie verlangt naar zoveel dingen in het leven, zit in een verkeerde beweging omdat hij ontgoocheld zal worden, maar hij zal het verlangen groter laten worden. En dit op zich is positief, want wie veel verlangt, zal veel krijgen.

Wie altijd maar verlangt naar het mooiste, het beste, het edelste - vul maar in - die komt uiteindelijk in de liefde terecht, want niets is volmaakter dan de liefde. Niets is schitterender dan de liefde, niets is meer in staat om de wereld te veranderen dan de liefde. Het ligt in de lijn van het verlangen van de mens dat hij uiteindelijk in het allergrootste verlangen komt, in de liefde zelf die, uit God geboren, de mens vervult. Want wie in liefde terechtkomt, met liefde leeft en vanuit liefde handelt, krijgt een echte voldoening in zijn leven: hij krijgt de volheid.

Als je vindt dat je gelukkig wordt in je bestaan, dan ben je in de richting aan het gaan van liefdevolle handelingen, liefdevolle gedachten, liefdevolle verwerkelijking. Hoe meer liefde er in je leven komt, hoe dichterbij je eigen geluk en bij het geluk van anderen evolueert en hoe meer je in staat bent het grote, het oneindige in je leven te zien. En wanneer je daar eenmaal van geproefd hebt, kan je bijna niet anders meer dan van daaruit te leven.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 3: God woont in je hart”
(uit hoofdstuk 5: ‘Liefde houdt nooit op te werken’) © Mayil.com